

SLÄKTFÖRENINGEN JJB SJÖSTRANDS

19:E MÖTE

hölls på pensionat Paradis utanför Eksjö 7-8 september 2013

MÖTESBERÄTTELSE

Släktmötet arrangerades av SLÄKO 13 bestående av Kristina Ajaxon (II), Leif Bjernefalk (VIII) och Anna Fransson (VIII). De hade ordnat ett välarrangerat möte som uppskattades av deltagarna. Fokus på mötet var bland annat föreningens vitalisering. Vädret visade sig på bästa sätt med solsken och ca 20°. Släktföreningen tackar SLÄKO 2013 för ett väl utfört uppdrag !

Lördag den 7 september:

Mötet hölls på pensionat Paradis som ligger i norra Småland ca 10 km väster om Eksjö längs väg 128. De 30-tal deltagarna anlände och checkade in på pensionatet vid 12-tiden. Sedan intogs lunch på pensionatet innan släktgrenspresentationer vidtog. Årsmötet började ca 14. Barn och ungdomar följde då med Sten Sjöstrand till badstranden vid den nära liggande sjön Södra Vixen.

Årsmöteprotokollet kan ses på hemsidan och kommer under oktober att sändas ut till alla medlemmar i höstens utskick under oktober genom nye kassören Leif Bjernefalks försorg. På årsmötet förutom normala formalia diskuterades ett antal viktiga principfrågor med efterföljande beslut. Dessa frågor berörde föreningens vitalisering, hemsidan, grenvisa kontaktpersoner samt stadgeändring gällande rätt till medlemskap. Efter fika fortsatte sedan Håkan Sjöstrand med ett kort föredrag: "Brevet till Boltzius 19070713" som är ett nyligen funnet brev (i Värmlands museum) från JJB Sjöstrand till hållbrägdapredikanten FA Boltzius. Avslutningsvis gjorde Olof Sjöstrand en genomgång av den digitaliserade släktkrönikan som sedan i våras även finns att studera på släktföreningens hemsida (jjbs.se). Sittningen avslutades vid 17-tiden och alla fick lite tid att byta om. Vid 17.30 busstur till centrala Eksjö där 1.5 timmes stadsrundtur i den gamla trästaden, som har många trähus från 15-1600-talen, vidtog under ledning av kunniga guiden Göran Modig klädd i tidstypiska kläder. Vid 19-tiden fortsatte kvällen med släktmiddag på Eksjö stadshotell innan återfärd vid 21.30 till pensionatet för vidare samkväm med förfriskningar, tilltugg och trevlig samvaro intill midnatt.

Söndag den 8 september:

Efter tidig frukost i morgondimman avgick bussen vid 9 för besök i Ydre socken och Asby kyrka i sydligaste Östergötland där anfadern Jon Sjöstrand var kyrkoherde 1875 – 1896. Han var JJB Sjöstrands farbror.



Guidning i kyrkan fick vi av Asta Ström som kunde berätta om många detaljer i den gamla kyrkan från 1200-talet. Tjänstgörandetavlan studerades där Jon Sjöstrand fanns med i senare tid då första namn på listan var från 1400-talet! Efter lite efterforskningar hittades släktgravstenen och blommar nedlades av ordföranden.

Sedan besök i prästgården där Jon med familj bott på under 1870-1890-talen och besök i den fina rotundan i den igenväxta trädgården.

Skildring av denna tid har nedtecknats av Jons dotter Anna och denna text "Ett prästhem i Ydre 1875-1896 - Minnen och intryck upptecknade av Anna Sjöstrand" finns att läsa på hemsidan. Fortsättning med kyrkkaffe

i församlingshemmet samt i solskenet tagning av samlingsbild och avslutningsvis Carin Brundin som läste valda delar av Anna Sjöstrands text.



I det strålande sensommarvädret 1 timmes busstur från öppna landskapet i södra Östergötland till skogen i norra Småland och åter till pensionatet för avslutande lunch och avsked vid 14-tiden.

Släkten samlas igen hösten 2016 för det 20:e släktmötet i Kosta.

JJB:s hustru Anna född Söderbom växte upp som glasmästartdotter i Kosta under 1860-1880-talet. Väl mött då. SLÄKO 2016 kommer att vara Gunnar Blomdahl (VI), Kristina Sjöstrand (XI) och Sten Sjöstrand (IV).

Bälinge i september 2013

Håkan Sjöstrand, ordförande i JJB Sjöstrands släktförening

Se även föreningens hemsida på jjbs.se