

Kyrkoherde Sjöstrands griftefärd.

I går middag förrättades i Barnarps kyrka en mycket gripande och högtidlig begravningsakt, då Barnarps församlings herde vigdes till gravens ro. Till den högtidliga akten hade förutom ett par hundra inbjudna infunnit sig så många församlingsbor och andra som kyrkan kunde rymma.

De närmast sörjande inträdde i den med levande ljus upplysta kyrkan, under det att ett musikstykke spelades. Sedan, därpå teknologen Estberg från Jönköping sjungit "En pilgrim jag går" och en psalm sjungits unisont, framträddé kyrkoherde K. G. Linér till den vid altaret placerade kistan och höll med utgångspunkt från några ord ur profeten Sakarja ett gripande tal samt forrfärtade jordfästningen.

Efter ytterligare psalmsång beträdde kontraktsprosten Aberg predikstolen och höll en manande predikan om dödens makt och livets samt lämnade som minnesord till de församlade följande ord hämtat från Johannes evangelium: "Och jag giver dem evigt liv, och de skola aldrig någonsin förgås, och ingen skall rycka dem ur min hand".

Kyrkoherde Kilian och komminister Forsmark utförde därefter altartjänst med den förstnämnde som sjungande och den sistnämnde som läsande liturg.

Sedan därpå den avlidnes maka nedlagt en krans vid kistan, framträddé äldste sonen, fil. mag. Nils Sjöstrand, Stockholm, och tolkade i ett såväl till innehåll som form synnerligen vackert anförande sitt eget och syskonens varma tack för vad fadern varit och gjort för dem.

Kyrkoherde Ödquist framförde Tveta härads prästerskaps tack och sista farväl till den avhållne ämbetsbrodern. Häradsdomaren J. A. Lindskog framförde pastoratets och sitt eget tack och farväl, och å Månsarps kyrkoråds och församlings vägnar talade pastor Forsmark. Inspektör Akerberg talade för Barnarps kommunalfullmäktige och kommunalfärmnd, och för Barnarps kyrko- och skolråd samt barnavårds nämnd talade målaren Frans Ledel.

Overläkare H. Lindahl tolkade sina egna och lärarekårens tacksamma känslor till den avhållne skolrådsordföranden. För Norrahammars bruk talade disponent Hedenblad som därjämte framförde ett varmt tack och farväl från sig och sin fru. Barnarps kyrkliga arbetsförenings tack framfördes av lärariunnen fröken Hulda Nilsson och för Thorsviks a.-b. talade ingenjör Einar Moberg. Till slut uttalade kyrkovärden Axel Hammar kyrkovärdarnas tack och sista farväl. Samtliga talare nedlade kransar. En mycket rik blomstergård förutom de nämnda signades den avlidne kyrkoherdens minne. Sedan by Estberg med känsla och värmé sjungit "Hemland där sol ej går ner", var den högtidliga akten slut, och kistan bars av sex av den avlidnes söner ut på kyrkogården och sänktes i jordens sköte.

Vid den öppnade griften frambar fil. mag. Nils Sjöstrand de anhörigas tack för den stora hedersbevisningen vid makens och faderns bär, varefter kontraktsprosten Aberg lyste frid över griften.